

"Sporten in de natuur is altijd mijn passie geweest. Na mijn ongeluk dacht ik even dat dit voorbij zou zijn, maar niets is minder waar!"

Pagina **22**

Thierry Schmitter

Hartstikke... leuk	7	Merel heeft een koemelkallergie	18	Puzzel mee	29
Hier gaat mijn hart naar uit!	9	Column: Rob Kamphues	21	Hartstikke... trouw	30
Hoe is het nu met Pim?	14	Thierry is kitesurfer	22	Ik luister	31
Hartstikke... positief	17	Hartstikke... Actief	27		

COLOFON

MediReva Magazine is een cadeautijdschrift voor klanten van MediReva en verschijnt 4 keer per jaar **Hoofredactie** Kitty Lakeman (kitty@axioma.nl), Jeroen Geers (j.geers@medireva.nl) **Redactieadres** Postbus 176, 3740 AD Baarn **Aan dit nummer werkten mee** Marloes Bosch, Ineke Brugman, Babette Dessing, Jan Freriks, Margriet Haring, Louel de Jong, Rob Kamphues, Piek, André Pont, Maria Richard, RVG Communicatie, Lydia van der Weide, Yvette Wolterinck, Richard Wouters. **Concept & realisatie** Axioma Communicatie, Baarn, 035 - 548 81 40, www.axioma.nl **Lithografie** Straight Premedia, Amsterdam **Druk** MediaCenter, Rotterdam.

Thierry Schmitter, meervoudig wereldkampioen paralympisch zeilen, is de enige kitesurfer in Nederland met een dwarslaesie. Regelmatig is hij te vinden bij zijn watersportclub Jumpteam in Scheveningen.

“Zodra de wind goed staat, ben ik op het water”



LEES
VERDER!



De voorbereiding begint vanuit de rolstoel.



Buddy Bram pompt alvast de kite op.



... en dan zichzelf stevig vastsnoren.



... en daarna op zijn zij: dan kan hij gaan.



Vol gas het water over!



Zien hoe Thierry op zijn board staat? Scan de QR-code en bekijk het filmpje!



Voorzichtig leggen zijn vrienden hem in de branding...



Nadia, Thierry's dochter, draagt kite naar de zee.



Dan is het tijd om naar zee gereden te worden!

“Het is altijd mijn passie geweest: sporten in de natuur. Na mijn ongeluk dacht ik even dat dit voorbij zou zijn. Maar niets is minder waar, al is dan het kitesurfen ben, voel ik me even weer net zo vrij en zelfstandig als vroeger. Dan waait mijn handicap uit mijn hoofd en ben één met de wind, de zee, de golven. Wanneer ik aan land spoel, volgt de klap. Want dan heb ik hulp nodig om weer bij de club te komen. Hoewel ik

mijn handicap nooit zal accepteren, ben ik er wel aan gewend en kan evengoed volop genieten van het leven.”

Paralympische spelen

“Sporten in de natuur is me met de paplepel ingegoten: mijn vader is bergbeklimmer en zeiler. Hij nam mij van jongs af mee het water op en de bergen in. Mijn ouders komen uit de Alpen en elke zomer en winter gingen we naar Grenoble. Skiën en bergbe-

klimmen, ik kon niet zonder. Het was mijn droom om berggids te worden. Tot het ongeluk, ik was 29 jaar. Tijdens het beklimmen van een bevroren waterval stapte ik op een sneeuwveld, dat begon te schuiven. Ik viel zestig meter omlaag. Het gevolg was een complete dwarslaesie. Mijn kinderen, toen vier en anderhalf jaar, hebben me gered. Zij hadden een vader nodig, hoe die er fysiek ook aan toe was. Tijdens mijn revalidatie werd ik gemotiveerd om te

PASPOORT

♥ **NAAM:** THIERRY SCHMITTER.
♥ **LEEFTIJD:** 45.
♥ **RELATIE:** GETROUWD.
♥ **KINDEREN:** VIJF (19, 17, 13 JAAR EN EEN TWEELING VAN 2,5 JAAR).
♥ **BEROEP:** PATENT EXAMINER BIJ HET EUROPEAN PATENT OFFICE.
♥ **BIJZONDERHEDEN:** BRONS BIJ PARALYMPICS 2004 EN 2012. GEHANDICAPTE SPORTMAN VAN HET JAAR IN 2011 NA DRIE WERELDKAMPIOENTITELS IN HET PARALYMPISCH ZEILEN.
♥ **WEBSITE:** WWW.SITKITE.COM.



Een dikke knuffel voor haar stoere vader.



Na het kiten even het zoute water afspoelen.



Na aftoop gezellig samen relaxen met een drankje erbij.

sporten. Dat hoefden ze mij geen twee keer te zeggen. Ik heb als zeiler verschillende keren meegedaan aan de Paralympische Spelen en heb veel prijzen gewonnen. Anderen vinden dat geweldig, mij ging het vooral om het zeilen zelf. Zo gaat dat ook bij bergbeklimmen: je succes, dat beleef je alleen.”

Malloot

“In 2012, na de Spelen van Londen zocht ik een nieuwe uitdaging. Kite-

surfen lag voor de hand, met mijn zeilervaring en zeemanschap, al is er in Nederland niemand anders met een dwarslaesie die dat ook doet. Noem me een malloot maar ik wilde het. En als ik iets wil, dan moet het snel. Ik vroeg de bekende boardshaper Bram Hoogendijk een aangepast kiteboard voor mij te ontwerpen en kort erna vloog ik met hem naar Aruba. Binnen tien dagen kon ik het. Zodra de wind goed staat, ben ik op het water te vinden. Natuurlijk, er

zijn risico's aan verbonden en mensen kunnen schrikken van hoe ik door de branding wordt gespoeld. Maar vergeleken met de bergsport zijn de objectieve gevaren, waar je zelf geen controle over hebt, nihil. Ik vertrouw volkomen op mijn doorzettingsvermogen, techniek, ervaring en gezond verstand. Ik heb vijf kinderen nu, een vrouw; ik ken mijn verantwoordelijkheden. Maar sporten in de natuur, ik kan onmogelijk zonder.” ●